

3. Udgave

KORPSLEJR-SPAREBOG

64 Fænømærker
à 25 Øre
er Betaling for
Korpslejren

*Der er 16 forskellige,
smukke Mærker*



12.—21. JULI

Køb to eller flere
Mærker
ved hvert Patrulje-
og Tropmøde

*Sørg for at faa fat
i dem alle!*

K. F. U. M. SPEJDERNE I DANMARK

K O R P S L E J R F A N T A S I

Det myldrer og summer paa Middelfart Station. Korpslejrsofen, som jo først kaster Sløret for Alvor, naar Flaget er fæstnet til Linen og de 2500 er samlet paa Paradepladsen, kigger af og til frem bag en Sky. Men det er kun behageligt; det giver mindre Sved i Slid og Slæb med Materiel og Bagage.

»Falkene« tager deres Plads i Kolonnen, og Marchen begynder. Først ad den lange, lige Vej ind til Middelfart By, saa gennem de krogede Gader med de gamle Huse. Ved Byens Udkant passeres en fortidsagtig Port — den gamle Indgang til Godset Hindsgavl — men to Minutter senere møder Flokken den nye Teknik — de vældige Arbejder paa Lillebæltsbroen og — opluges derefter af den sommergrønne Skov. Efter en Kilometers Skovvandring staar »Falkene« og deres mange Kammerater Ansigt til Ansigt med et Udsnit af dansk Natur, saadan som vi elsker den — det blaanende Sund ved den bølgende Mark kranset af den danske Bøgeskov.

Fænø — Drømmenes Land — ligger for »Falkenes« Øje. Saadan ser det altsaa ud — Stedet, hvor Skamling og Trelde Næs skal fordunkles. Her, hvor der ellers er Stilhed, piler Baadene frem og tilbage; den ene Vej med fuld Last af grønne Dreng, den anden tomme og rappe for at hente ny Ladning.

Fortsettes paa Omslagets 3. Side.

Søndag: Aabningsdag



Vær rede! Hør den Stormens II

Mandag og Tirsdag: Øvelsesdag



som gennem Verden skrider.

Onsdag: Gæstedag



Hold spændt din Streng, hold blank din Pil,

Torsdag: Konkurrencedag



nu er det Brydningstider.

Fredag: Divisionernes Dag



Nu knytter vi vort Broderbaand

Lørdag: Idrætsdag



i Venskab og i Gammen;

Søndag: Fremmeddag



nu smeder vi det sammen

Mandag: Opbrudsdag



om hele Danmarks Land.

Opad den stejle Vej fra Landingsstedet gaar den sidste Vandring — saa er Flokken oppe paa Øens Højdeplateau med det vide Udsyn over Lillebælt til Fyn og Jylland og et Øjeblik efter midt i det tilsyneladende Virvar, der kendetegner en stor Lejr under Etablering. Ligeved »Nørregaard« finder vi Lejrens pompøse Indgang og »Lejrkontoret«. »Velkommen! Hvem er I?« siger Manden fra Staben. »13 københavnske!« »Vel, her er nogle Papirer; den Ordonnans vil vise jer Lejrpladsen«. Snart staa Divisionen paa en stor, firkantet Plads, Rygsækkene lægges, og medens Spejderne sætter sig ned, gaar Førerne i Gang med at planlægge Etableringen. Saa kalder Troppføreren paa »Falkeøje« og de andre Patruljeførere, og Troppens Lejrplads bliver »indrettet« med Pløkke og Snore. Lidt efter er det hele i Sving, og det er en træt, men en glad Flok, der samles til et kort Lejrbaal for Divisionen. Chefen siger et Par Ord om det, der fylder alle: *Forventning*.

I Forventning om en straalende og velsignet Korpslejr gaar vi da alle frem, og i Forventning om Fornyelse i vort Spejderliv forberedes Lejrens Sukces — ogsaa ved at spare sammen dertil.

»Go on, Falke, Ugler, Gnister og alle andre, og Velmødt paa Fænø d. 12. Juli«.



Alle, der ønsker at deltage i Præmiekonkurrencen mellem Sparerne og ønsker at faa Sparebogen igen, maa skrive sit Navn, sin Adresse, Division og Trop tydeligt her, hvorefter Bogen afleveres til Tropsføreren.

Navn

Otto Høusew Arkhous

Adresse

Rakelsvej No 3.

2. Kbhvn.

Division

3. Hellerup.

Trop